

Toneeluitvoeringen grandioos succes – een impressie

Er zoemde al lang van alles rond over de toneeluitvoering *Zeven Zusters In Zaligheid* van Toneelvereniging De Kersenplukkers. Op 21 en 22 maart was De Vliegert helemaal en op 23 maart op een enkel kaartje na uitverkocht. En een bomvolle De Vliegert is natuurlijk een prachtige ambiance voor deze voorstelling die vaak hilarisch was.



Moeder overste is al een tijdje 'van het padje af' en al vroeg in de voorstelling erkennen de zusters daar misbruik van te maken en er maar wat op te los leven in het klooster. Velen sliepen elke ochtend uit en de meesten konden een stevig glas wijn 's avonds, of ook een cognacje, niet weerstaan. Er werd zelfs gerookt. Toen een zwangere jonge vrouw, Rosalie, aanbeldde werd zij door de zusters in het klooster opgenomen. Zij werd omgedoopt tot zuster Angelina.

Kort daarna verscheen de nieuwe moeder overste. Zij heette zuster Clara en kwam uit het Belgische Corsendonck waar ze bekend stond als IJzeren Clara. Ze bewees hier overduidelijk dat die naam echt wel bij haar paste.

Er kwamen ook nog twee broeders naar het klooster. De een zou doofstom zijn en de ander zo goed als blind. De aanwezigheid van deze twee mannen was voor de meeste zusters wel heel moeilijk te verteren maar het moest van de vicaris.

Zuster Clara kwam er snel achter dat het klooster op zwart zaad zat en er moesten dus activiteiten worden bedacht waarmee er ⇒ ⇒

geld in het laatje kwam. Zuster Angelina stelde voor geld te verdienen met het lichaam en gaf ook aan hoe dat zou kunnen, hetgeen tot veel gelach in de zaal leidde. Maar ze had nog een ander idee: plantjes zetten waar goed geld mee te verdienen was. En u raadt het al: er werden wietplanten gezaaid.

Toen deze volgroeid waren moest dat spul natuurlijk worden geproefd en dat gebeurde door er 'spacecake' van te maken. Deze werd in behoorlijke hoeveelheden genuttigd en weggespoeld met overmatig veel wijn. Overigens kregen de bezoekers tijdens de pauze ook deze groene cake, die beschikbaar was gesteld door bakkerij Jenny van der Putten, aangeboden. GNT schonk de kleurstof voor de wijn.

Bij naspeuringen in de kelder vonden de broeders een recept om bier te maken uit 1483 en dat gingen ze doen.

Het einde werd ingeleid door de bekentenis van zuster Clara dat ze zelf 28 jaar geleden een kind had gebaard. Ongeveer rond die tijd beviel 'zuster' Angelina in het klooster van een dochttertje. Toen ze tegen zuster Clara zei dat ze Rosalie heette voordat ze in het klooster kwam bleek zij de dochter van zuster Clara te zijn. Iedereen nam een glas van het zelf gebrouwen bier en de 'doofstomme' riep: da's lekker. Toen gingen de gordijnen dicht.

Regisseuse Marian Engels verdient heel veel lof voor een prachtig uitgevoerde voorstelling. Andere woorden van dank zijn er voor Maria Smeets onder wiens leiding de kleding werd gemaakt en voor Lex Andringa en Maarten Verbruggen die voor het prachtige decor hebben gezorgd.

* * * * *

FamilieVliegertQuiz 2019 – laatste aanmeldmogelijkheid

Wij doen mee met De FamilieVliegertQuiz 2019 - inleveren tot 29 maart

Naam:.....

Naam:.....

Naam:.....

Naam:.....

Teamnaam:.....

Telefoonnummer:.....

E-mailadres:.....